



Långås Idrottsförening, LIF, De första 65 Åren...

Föreningen bildades den 7 mars 1932 med Gunnar Liljegren som förste ordförande, Gunnar Månsson som sekreterare och Anders Andersson som kassör. Problemet var i början att skaffa en fotbollsplan, men efter stora mödor lyckades man att från Hässlåholm få arrendera en utmark i Långåsskogen. Den var dock mycket svårbearbetad med massor utav sten och väldiga stubbar efter 200-åriga ekar. Intresset var däremot stort och arbetsviljan god. Många gamla spelare kan intyga hur de slet för att sätta planen i stånd. Man lyckades skapa en relativt bra plan, 83 gånger 60 meter. När föreningen omsider avancerade till Sydsvenskan blev det nödvändigt att skapa ytterligare mark och att förlänga planen.

Viktiga etapper har sedan dess varit när Långås IF byggde landsbygdens förnämligaste klubbstuga 1949, som det hette i Hallands Nyheter. Det blev en kombinerad omklädnings- och klubb-paviljong med klubbrum, tvätt och bastuavdelning, dessutom ett mindre rum för domare. Att bastun också fick användas av andra samhällsbor slogs upp stort i pressen. Samtidigt planerades ett bastant rörstängsel kring planen och en speciell entré. I anslutning till entrén byggdes det också en kiosk och man kunde glädjas åt en träningsplan vid kortsidan av stora fotbollsplanen.



Långås IF:s A-Lag 1934: Bakre raden från vänster: Anders Andersson, Carl-Erik Engström, Toje Nilsson, Einar Johansson, Gustav Möller, Sten Johansson, Sven Karlsson.



Mittenraden från vänster: Hugo Andersson, Åke Johansson, Göte Johansson. Främre raden från vänster: Arvid Johansson, Thure Bengtsson, Roy Bengtsson.

Ekonomi

Långås IF kunde skryta med att ha en egen idrottsplats med byggnader för diverse faciliteter. 1954 beslöts att bilda en fond för spelare som blev skadade och 1964 kunde vi läsa i pressen om elljus på planen. Lagledaren, Bertil Andersson. Säger till tidningen:

- Elljuset har varit till stor nytta för oss. Ifjol kunde vi börja träna först den 3 mars, vid samma tidpunkt i år har vi redan hunnit med 20 träningskvällar.

En dansbana, Långås Idrottspark, byggdes för att dra in erforderliga pengar till föreningen. Hjalmar Nilsson uppvaktades och ställde sig som garant för materialet och marken arrenderades av Hässlåholm. Dansbanan var klar till midsommaren 1935 och Jularbo-Kalle engagerades för musiken. Genom åren gästades Idrottsparken av Alice Babs, Edvard Persson, Adolf Jahr, Kai Gullmar, Margareta Kjellberg och Hillevi Stenhammar.



Långås IF:s B-Lag 1950 september 1950 mot Vessigebro. Stående Bertil Andersson, Gösta Nilsson, Stig Hellström, Allan Johansson, Rune Johansson, Sune Nilsson, Tore "Garvis" Carlsson. Knästående: Bertram Svensson, Rolf Svensson, Erik Johansson, Anders Nilsson, Gert Svensson.



1955 beslöts att spelarna skulle lämna blod på lasarettet i Falkenberg. De 25 kronor som blev ersättning vid varje blodgivartillfälle, skulle tillfalla förningen och 30 medlemmar anmälde sig som blodgivare.

Från år 1983, då supporterklubben bildades, har dessa insatser bland annat inneburit att föreningen kunnat bedriva en omfattande ungdomsverksamhet, inte minst betyder inkomsterna från Långås marknad väldigt mycket.

Serieframgångar

Fotbollslaget startade i Himledalsserien och de första framgångarna kom 1941 genom seger i Hallandsserien division II. Men man utnyttjade en icke spelklar spelare och Morups IF protesterade och Långås IF förlorade sju matcher på kuppen. Året därpå kom dock laget igen, segrade i Hallandsserien division I och kom till Sydsvenskan. Man spelade höst-vår och våren 1945 spelades inför hela 635 åskådare en bottenfinal mellan Långås IF och Morups IF, som Morups IF vann välförtjänt enligt Hallands Nyheter. Sluttabeln är intressant med två nuvarande allsvenska lag i toppen:

Falkenbergs FF	18	13	2	4	56-21	26
Varbergs Bois	18	11	3	4	43-17	25
Hyltebruk	18	12	1	5	41-34	25
Varbergs Gif	18	8	4	6	32-39	20
Leikin	18	7	5	6	37-40	19
Örnia	18	6	5	7	42-30	17
Kungsbacka	18	6	4	7	37-39	16
Nyhem	18	5	4	9	24-37	14
Långås	18	4	3	11	24-52	11
Morup	18	3	1	14	23-54	7

Under glansperioden var Gösta Lambert både spelare och tränare och han var tidigare fruktad back i Falkenbergs FF.

1956 berättar föreningens sekreterare, Bertil Andersson, hur man beslutat satsa på ungdomsidrott:

- I vår har vi bildat en egen pojklagsserie med inte mindre än sex lag och åtta spelare i varje lag. Målvakter togs ut och dessa fick sedan välja lag.

I mitten av 1960-talet blev Långås B-lag riksbekant genom att inte ta hem en enda poäng i 40 matcher och 247 baklängesmål (249 enligt Expressen på 40 matcher och Aftonbladet skrev om 41 matcher och 255 insläppta mål). Lagledaren förklarade att det fanns många lovande ungdomar i laget, som om några år skulle visa framfötterna. Man fann tröst i att klubbens B-lag förlorat med 0-25 mot Arvidstorp och att Varbergs GIF en gång förlorat mot Örgryte med 0-32.



Efter match i Söndrum 1947 där Långås segrade med 3-4 mot Astrio i Hallandsserien div. 1 södra. Långås var det nordligaste laget i södra Hallandsserien. Stående från vänster: Ordförande Johan Johansson, Ingemar Einarsson, Bertil Berntsson, Anders Nilsson, Sune Björkman, Gunnar Johansson. Knästående från vänster: Carl-Olof Dagerborn (f.d. Johansson), Erik Karlsson, Gösta Karlsson, Bengt Gewert, Uno Johansson, Folke Nilsson.

Jubileumscupen 1972 och tvådomarsystem

Vid Långås IF 40-årsjubileum 1972 spelades en jubileumscup med AIK, IFK Bänared, Glommens IF, Morups IF, Tvååkers IF och Vinbergs IF som inbjudna deltagare. Finalen gick mellan Tvååker och Vinberg, efter fulltid och förlängning var ställningen 1-1, straffvävlingen (10-10) förblev oavgjord. På grund av mörkrets inbrott, kom båda lagen överens att finalen skulle avgöras genom om slantslingning. Vid första slantsinglingen ställde sig myntet på högkant och domaren Berndt Svensson fick göra om slantslingningen och Tvååkers IF vann.

En annan intressant detalj från cupen var att Falkenbergs domarklubb ville testa ett tvådomarsystem. Tre domare skulle finnas tillhands, varav den tredje domaren skulle utnyttjas som linjeman på den ena sidan. Första testet av tvådomarsystem i Sverige/Halland?



Många lag igång



Långås IF Pojk-Juniorlag 1954. Stående: Eric Johansson, Curt Petersson, Gustav Johansson, Hans Nilsson, Kurt Bengtsson, Ingvar "Mick" Carlsson, Karl-Erik Andersson, Bertil Andersson. Knästående: Melker Ekvall, Olle Johansson, Leif Nilsson, Alf Carlsson, Jan-Ivar Berntsson.

Sedan en tid tillbaka samarbetar vi fotbollsmässigt på seniorsidan med Morups IF och på ungdomssidan både med Glommens IF och Morups IF under namnet LGM. I seriesystemet finns numera också ett damlag. LGM driver dessutom fotbollslekis för flickor och pojkar i åldrarna 6-8 år.

Duktiga fotbollsspelare

Roland Johansson värvades till Halmstads BK. Han var den förste som fostrats i Långås IF och spelade allsvensk fotboll. 1995 fick Långås IF sin förste landslagsman, nämligen Patric Andersson som debuterade i pojklandslaget. 1996 värvades Patric till IFK Göteborg. Många Långåsfostrade spelare har gjort fina insatser i division I, II och II.



År 1961 knöts den fruktade kulsprutan ”Skeppshult”, dvs. Curt Svensson från Grimeton till Långås IF. I pressen kunde man senare läsa om en match där ”Ginsten öppnade starkt men ’Skeppshult’ avgjorde”.

Starka ledare

Många duktiga ledare har arbetat för idrotten och Långås IF. En drivande kraft i föreningen när föreningen bildades och långt fram i tiden var Johan Johansson, ”Håle-Johan”, vars barn och barnbarn har fortsatt att jobba för föreningen, så ”Håle-slakten” är väl förbunden med Långås IF.

När Johan intervjuades av tidningen i samband med 20-årsjubliéet 1952, visade han sitt engagemang genom följande uttalande:

- Tvivlat på idrotten har jag aldrig gjort och det gör nog inte den som varit med när kortleken och brännvinsbuteljen var enda förströelser för landsbygdsungdomen på söndagar och fritid. Då är det bra mycket trevligare att se ungdomen i yster lek efter bollen på match och träning, eller i färd med att förbättra idrottsplatsen. Jag har arbetet för Långås IF ända sedan starten och även om det blivit många arbetstimmar, så har jag fått lön för mödan: Långås IF förfogar över en av Hallands landsbygds vackraste idrotts-platser och i Långås IF, där kamratandan alltid suttit i högsätet, finns präktig ungdom som säkert kommer att med heder föra föreningens färger vidare.

Ordförande i föreningen har varit: 1932 Gunnar Liljegren, 1933 Sven Karlsson, 1936 Gustaf Johansson, 1939 Åke Johansson, 1941 Ivar Johansson, 1942 Gustaf Johansson, 1943 Åke Johansson, 1954 Johan Johansson, 1950 Anders Petersson, 1955, Eric Johansson, 1958 Allan Björkman, 1960 Jan-Ivar Berntsson, 1964 Anders Karlsson, 1969 Bertil Andersson, 1971 Egon Johansson, 1975 Berth Svensson, 1976 Curt Petersson, 1978 Göte Carlsson, 1983 Yngve Johansson, 1986 Berth Svensson, 1998 Krister Rosberg, 2008 Johan Bertilsson, 2008 Vakant, 2009 Johan Bertilsson, 2011 Vakant, 2013 Martin Andersson, 2017 Claes-Göran Bengtsson och 2019 Johannes Johansson.

Långås damklubb

Klubbens startade på 1970-talet och verksamheten bestod i början av handarbete. Tillverkade saker säljs på lotterier tre gånger om året. Intäkterna gick till ungdomsverksamheten.

Numera stöttar damklubben föreningen genom att assistera vid Långås marknad med ett väffel- och kafétält.

Långås IF supporterklubb

Vid ett sammanträde den 17 oktober 1983 bildades supporterklubben med uppdrag att stödja Långås IF. Klubben fick själv utse styrelse och dra upp riktlinjer för verksamheten.



Till sammankallande utsågs Anders Karlsson, 1997 är Sven-Erik Christensson ordförande, Erik Johansson kassör och Åke Wackerberg sekreterare.

Långås Marknad

Åren 1985-1987 ordnade supporterklubben loppmarknad i Centrum och Potatislagret. År 1988 startade Långås Marknad. Erik Johansson höll i trådarna som marknadsdirektör och supporter-klubbens medlemmar, därtill 70-tal medlemmar i Långås IF, arbetar hårt med de omfattande arrangemangen. Årligen brukar ett hundratal knallar komma till marknaden och stora folkskaror vandrar kring stånden, som ställts upp längs hela vägen mellan gamla Einarssons och Centrum. Vägen är då avstängd från annan trafik.

Efter premiären 1988 skrev Hallands Nyheter:

- Omkring 120 knallar hade betalt för att få ha ett stånd längs marknadsgatan. I folkmyllret gjordes allehanda affärer upp och de flesta behov såg ut att kunna tillfredsställas av de varor som var till salu. Leksaker, kläder, husgeråd, prydnadssaker, solglasögon och mycket mer fanns att tillgå i denna kommers.

Tilläggas kan att också den stora bilparkeringen inbringar välkomna slantar och allt överskott går till idrotten.